

— VOORWOORD —

Ik herinner me nog goed dat ik voor de eerste keer Tania's boek in handen had. Mijn vader, die zelf een groot fan van Tania is, gaf mij *Solo* cadeau voor mijn achtste verjaardag. Sindsdien heb ik haar boek meerdere malen met veel plezier gelezen, en ik heb haar zelfs na mijn reis rond de wereld eindelijk ook ontmoet in Vermont, waar ze nu al vele jaren op een prachtig landgoed woont. Dat ik ooit zelf rond de wereld wilde zeilen wist ik al van jongens af aan, maar Tania heeft me op vele manieren geïnspireerd met haar boek *Solo*.

De prachtige verhalen over landen aan de andere kant van de wereld en de oceanen die zij bezelde met haar schip *Varuna* kwamen 's nachts tot leven in mijn dromen. Door de jaren heen is mijn respect voor wat zij op achttienjarige leeftijd heeft gedaan steeds groter geworden. Ondertussen ben ik bijna net zo oud als zij toen ze vanuit New York met haar kleine *Varuna* vertrok, en heb ikzelf ook meer dan 40.000 mijl gevaren. Zeilen is mij met de papplepel ingegoten, maar Tania wist destijds niets van zeilen en astronavigatie, wat toen beslist een noodzaak was. Op haar reis heeft ze geprobeerd zo veel mogelijk te leren en als een spons alle bruikbare informatie op te zuigen. Ze is een van de moedigste mensen die ik ken – ook al was ze heel onzeker, ze heeft niettemin doorgezet en nooit opgegeven. Met haar reis en boek heeft ze mij geleerd dat ook jonge mensen vaak veel meer kunnen dan ze zelf denken. Als je echt voor iets gaat, kom je er altijd! Maar wat ik vooral zo mooi vind aan *Solo* is dat het met veel gevoel en humor is geschreven. Tania is nooit bang om haar fouten toe te geven en ze sleept je mee in de mooie maar ook moeilijke momenten van haar reis. Iedereen kan zich helemaal inleven in haar verhaal. Zowel voor zeilers als voor landrotten is dit dan ook een enorm inspirerend boek.

Veel leesplezier!

Laura Dekker

De 27.000 mijl lange reis van de Varuna





oceanische

Afrika - Germany	London - Falmouth	Denmark - Sri Lanka
1200 - 1300 km	1200 - 1300 km	1200 - 1300 km
Germany - to Japan	Gulf - Japan	Inland - Denmark
1000 - 1200 km	1200 - 1300 km	1000 - 1200 km
St. Thomas - America	America - Japan	India - Denmark
1200 - 1300 km	1200 - 1300 km	1200 - 1300 km
Europe - Turkey	Mediterranean - China	Asia - Denmark
1000 - 1200 km	1200 - 1300 km	1000 - 1200 km
Europe - Scandinavia	Cairo - Japan (via Ind)	Norway - Denmark - Holland
1000 - 1200 km	1000 - 1200 km	1000 - 1200 km
Alaska - Japan	Hamden - Ind	Holland - Germany
1000 - 1200 km	1000 - 1200 km	1000 - 1200 km
Africa - Japan	Singapore - Japan	Germany - Holland
1000 - 1200 km	1000 - 1200 km	1000 - 1200 km

ZEILPLAN



ENRICHTINGSPLAN



DEKPLAN



DWARSDOORSNEDE



'Drieënveertig oktober 1967 - vandaag zevenendertigste dag alleen op de Atlantische Oceaan. Ons me herstelt voorraad zee en vliegtuigar bewerkingsschap van op- en neergaanse berginggen, en ik ben nu echt bang. Het is sinds gisteren, toen de wind van zuidwest naar noordwest draaide, steeds harder gaan bulaaien en ook de deining is toegenomen. De mist van de Vatuna is tijdens de nacht overalbare keren in het water verschijnen en ik heb niet kunnen rusten, slapen, eten of aan iets anders kunnen denken, alleen maar hoe ik hier levend uit huist komen. Daar zijn de langste galven die ik ooit gezien heb - zeker een meter of acht. Het is bijna winter en ik heb te veel risico's genomen. Het weer kan alleen nog maar slechter worden.'

Ruim een uur later hoorde ik van boven een lawine van wijnwater over de Vatuna heen en spoot over de kap. In de kogel er alles wat niet vastzat van de planken afgeslagen. Potten en pannen, blikken, buizen en gereedschapszakken door elkaar in de kisten. Ik heb me schrijd gezet in mijn kooi, met mijn voeten over het gaasterdakje heen om te voorkomen dat ik door de kajuit geslingerd word. Nu 880 mijl voor ik thuis ben. Ik wil het Vrijheidsveld zien. Ik wil een heel huis maken en daar lekker eten. Ik wil mijn familie weer zien...'

Ik zette het logboek weg op de plank achter mijn hoofd, worstelde me uit mijn lange onderzoek en kleedde me lichamelijk uit, waarna ik aan de gymnastische-oefening begon die het aanbrekken van stormkleding in feite is - eerst de overall, daarna de oliejas. Het had geen vuuronder nog iets aan te trekken - het zou dom zijn éé kostbare droge kleren te riskeren door ze buiten te dragen. Ze zouden binnen een paar seconden doorweekt zijn. Ik trok de kap en rijk zijde hoofd, dit beidek was met jenkende, kleverige plukken heet en crum schreeuwde eens gewassen te worden. Praktisch de enige veert duncte die ik gedurende die lange mannd op zee had kunnen nemen, was waarover ik voor zons een onverwachte golf over die heet kreeg. Maar daardoor nam de zoutlaag op mijn huid alleen maar toe. Er was aan boord geer druppel zout water over om me de luxe van een washandje te kunnen permitteren. Ook al besprok ik mezelf overdaag met talkpoeder, mijn huid vreeschoepelde door het zout en mijn zielvlak zat vol zwermen van het zoveel weken achtereen op vachtige kussens zitten. De kinder, met een vuurtorft bedekte voering van mijn oliegedroogde plekken glijde langs mijn naakte huid, en ik

minst die stijrmkleider wel zeker een keer per dag aan- en uittrekken.

Op handen en voeten mierde ik door de donkerblauwe plexiglas stormluiken die de kajuitstrap afsloten en bereikte mijn volgende beweging terwijl ik wachtte op het moment van rust tussen twee rillende golven om in actie te komen. Oké... huijs... klaar... NU! Vlug sloeg ik de luiken open, klauterde de kajuit uit en voogde nog een schuifwind toe aan de littlekoos op mijn been.

'Kom op, Tarzoon,' groebeerde ik mijn kamevriendje over te halen, 'als je naar buiten wù, is dit je kans.' Hij kneep zijn ogen dicht en keek vanuit zijn verlakte hoekje in mijn kou maar mij op. De Varana kwam even horizontaal te liggen en Tarzoon sprong de kajuitstrap op terwijl hij de hicht opspoorde en ervoor zorgde dat hij nie te blijven. 'Het is vrije weer hier,' vertrouwde ik hem toe. Ik trokkelde de riemketting van mijn verlijmdegoudel aan de reling vast en keek langs de mast omlaag naar de lucht. Geen verbetering sinds gisteren. Het was eerder nog slechter geworden. De wind was toegenomen tot stormkracht, met snelheden van 40 tot 50 knopen per uur. De regen sloeg op ons neer en er zat een dekou van hangende, donkere wolkenmassen boven ons. Elke laaste stuk land waar die zwarte wolken schaduw hadden gebracht was Amerika, 'moissobtu zolfs New York,' zei ik hardop, en die gedachte gaf het halfduister bijna iets vertrouwds.

'We zijn zo dichtbij, Tarzoon, ik krijg er zo'n ocht Newyorks gevoel van.' Als we deze snelheid aan konden houden zou het ons nogachtig kosten: als we terugvielen tot de gemiddelde snelheid die we tot nu toe hadden gehaald, zouden we er nog veertien zijn.

Ik kon de polsslag van New York al voelen en de geur van de beschaving al bijna ruiken. Ik voelde de trillingen van de ondergrondse en terwijl de oceaan het geluid van de zurende spoorbann nadeed, was ik ingedacht om niet lijn 6 vanuit Lexington op weg naar het centrum. Met Gods hulp zou ik weermaal weer thuis zijn. Twaalf, na tweegeneenhalf jaar alle boekou van de wereld gezien te hebben want dat was van deze kleine, achtereenvolgende meter lange zeilboot. De grijze horizon in het voorzien was vol beloften.

Het nooitzicht komen van land was niets nieuws meer voor me. Ik was uit de lengte van de oceaan kunnen aanvaarden en had tot ootzag opgetrokken tegen de gekartelde rotsen van de Galibiagus Eilandjes, de met groen bedekte droomwereld van de Zuidzee-silhouetten, de uit de rotsen gehouwen stenen op Malta. De Varana had me een wereld vol lysische uildaggecar en vrolijkste schijnbaarheid laten zien: vrede culturen; vrijgevigheid die gepaard ging met onuitsprekelijke armoeide: een wereld waar een glimlach het mooiste is wat je kunt geven of ontvangen. Van de algelepen tweecentennial; jaar had ik 360 dagen alleen op een droomgebricht, creëert naar het westen varend, steeds dichter op huis aan. Deze laatste aan-konst zou de cirkel rond maken. Dit werd het einde van de droom en het begin van het meest angstaanjagende onbekende dat nu toe.

Ik kneep mijn ogen samen in de gierende wind, en keek als gehypnotiseerd naar elke stuur van water die ons inhaalde. De achtersteven van de *Varižna* ramming bracht er ons over zijn kam naar beneden het surfen. Nog net op tijd kon ik me vastgrijpen, toen spoelde zo'n vierenhalfduizend liter water van de volgende golf over ons heen. Het water kroop via mijn halspijpen naar horen en liep via mijn karpers langs mijn nek naar binnen, en terwijl de *Varižna* als een donkaard verder rolde, begon het water weer lampzaam uit de kuip weg te lopen. Ik stelde de wonkaan bij en keek in het rond. Zo ver het oog reikte was er niets – niets anders dan golven, die naar een eeuwige horizon opdaagden.

Tatzoón, net en ellendig, miauwde bij de kajuitstrap. Hij wilde weer veilig kunnen zitten voor de volgende golf overkwam. Ik ging niet heel moe naar beneden, trok mijn natte oliegoed uit en zette de radio aan. De BBC kondigde aan dat het sinds Zwart Maandag, vier dagen geleden, weer wat heter ging in New York. Tien huisklokken we op 31 graden westertenglo gelegen, midden in een windstille, na bijna twee derde van de Atlantische Oceaan overgestoken te zijn. Terwijl de omringende straats op Wall Street beschreef had ik mijn kaart bestudeerd, gestaard naar de plek waar we nu waren en me afgevraagd hoe het zou zijn om hier te zijn. Dat wist ik nu dus.

Ik stelde de radio af op Radio France en me overal aan vasthoudend struimde ik naar het toilet, dat niet bangesloten was. Op zee vergrendelde ik het altijd, omdat ik dan midden in het gruisste toilet tot koelde rondliep. Ik had de kleine witte portier nodig en gebruikte de ruimte als hangkamer, met lijnen om alles binnen te zuuden. Ik hing mijn natte goed over een lijn en gooide een vuile dwael over de plasjes die onder de ontstandenis, waarmee ik de kettingkacheler de lesseni water verplaatste. De kacheltiel viel door het slingeren voor oens onver, waar hij er wel brandisoi wegglekte, en het is de kleine ruimte waar ging stinken dat ik er dwazelig van word. Meer dan genoeg korosine, dacht ik. Ik wou dat het water was. Ik heb nog maar vijflessen over. Als ik het daarmee maar haal.

Ik trok mijn thermische ondergoed weer aan en zag Tatzoón kauwen op het stuk koraal dat ik van Olivier had gekregen. "Hou daarmee op, monstertje!" zei ik tegen hem en pakte het voor de zevende keer van hem af. Het bleef niet goed aan de wand hangen en kwam steeds weer in mijn kinn en in Tatzoóns bek terecht. Ik rukte het op, bewonderde voor de zevende keer het ingewikkelde patroon van de kantachige witte bladeren en dacht aan Olivier. Ik herinnerde me hoe heerlijk hij het had gevonden om te duiken op zoek naar schelpen en onderwaterleven. Dit blad koraal was afkomstig van de San Blas Eilanden tussen Colombia en Panama en ik herinnerde me dat het één van de eerste dingen was dat we opgevallen waren aan hand van de Akka. Oliviers kant. Na bijna de hele wereld rondgevaren so zijn, viel het hier op de *Varižna*, met Tatzoón, bijna uit elkaar.

'Ik vraag me af wat hij nu aan het doen is,' zei ik hardop. 'Als het hem gelukt is naar de Verenigde Staten te komen, is hij nog misschien wel in het Amerikaanse consulaat, voor het aanvragen van een visum. Als het hem niet gelukt is... Er was al het moeite gestraaid van mijn memorie en energie, en ik wist wel beter dan de marteling van negatieve gedachten te riskeren. Maar het hielp niet. Hoeveel ik het stuk koraal in dat tentje ook wegborg, berinnerde alles waar ik naar keek mij aan Olivier, de rustige man die in Vanuatu in de Stille Zuidzee een deel van mijn bestaan was geworden. zonder hem, dat wist ik, zou ik hier vandaag niet zijn.

We hadden allebei toen we elkaar ten aanzien kusten en de eindelijk wegvoer van het kleine eiland Malta, niet wetend of we elkaar ooit terug zouden zien. Voor de *Parrot* lag de Middellandse Zee en de oostkust de Atlantische Oceaan. Olivier ging terug naar huis, in Zwitserland. We waren zo nauw met elkaar verbonden geweest, al die maanden dat we samen de halve wereld hadden rondgevaren - hij aan boord van de *Akka* en ik aan boord van de *Parrot*, dat ons leven nu vervuld leek van onzekerheden. Maar de tijd kon het leren.

Op een voorjaar de krakende, bonkende en kreurende geluiden van een zeilboot die zich door een storm windt, hoe onweerstaanbaar rok. Te zuinig een egyptische symfonie. Elk ongewoon geluid of ongewone beweging valt daar onmiddellijk in op - zoals nu. Hij de hoge klank eenzaam kloppen tegen de romp van de *Parrot* en ik keek in de richting waarin het geluid kwam. De grote link, die ik bewaarde voor nooit weer, had zijn vastgebonden gezeten en had zich nu losgewerkt. Het metalen oog onder aan het zeil sloeg niet elke gill tegen en terug. Het ziel voet vastgesjord moerden werden vóórdat het overboord getrokken werd.

Ik trok mijn ologood voor aan, kroop naar buiten en haakte de veiligheidsriem vast terwijl de *Parrot* haar boeg in elke golf hegreel. 'Ik kan het niet zo goed maar meteen doen!' schreeuwde ik en werkte me door het water op het dek naar voren. Onderweg meld ik mij vast aan veiligheidslijnen en reling, en sloot mijn voet gemerkt tegen een kettingplaat.

'O, verdorie!' riep ik uit terwijl een volgende val van Water de *Parrot* op mij wierp over mij heen. Sneld. Mijn kap vloog af en mijn haar zwiepte over mijn gezicht toen ik het stampende voordek bereikte. Ik hield die vast en begon de doorweekte knopen in de lijn los te maken, nam het zeil in, rolde het op en stond het vast, waarna ik weer vling mijn weg terug naar de kajuit zocht. Bij de speciale controleerde ik voor ogen heelste keer nog even de horizon, het dek, het water en de schijnende oceaan om verontgangs voet naar binnen te vluchten. Toen ik de stormdorren weer sloot was het hulde van de wind overvond door de radio, die nu verstaanbare met Bob Marley's 'Coming in from the cold'. Ik zat ineengedoken aan mijn kooi en krek op mijn horloge. Terwijl pus regen uit in de ochtend.

De wind bleef door het warm jagen en maakte hetzelfde geluid als in de dorre bomen achter mijn oudertijd huis. toen we nog in Vernon woonden. Mijn godsdienstige geloof terug naar mijn kindertijd, daar mijn ouders en het stormachtige leven dat we toen leidden. Daarbij vergeleken viel de stoten van vandaag bijna in het niet.

Ik keek naar mijn handen en glimlachte, want er zat veel meer zelftop dan op de handen van mijn vader, zelfs in de jaren dat hij zijn kostje in de bovenbijeenschat had. Het wekt van al die dagen op zee was zo diep in mijn huid getrokken, dat het oelt er nu op verschepelijc en in witte stukjes in liet. Ik dacht eraan hoe trots mijn vader zou zijn; eindelijk had ik ooit iets afgebaakt. Mijn vader, die verzamelster van ervaringen, die begaafde Zwitserse kunstenaar met zijn tumultuee energie, had mij bijna daar tegenovergesteld gestuurd. En hoewel ik vertrokken was op de reis van zijn dromer, was het toch, al denende, mijn eigen droom geworden.

Hoe het ook uit zou pakken, mijn leven bestond nu uit andere dingen dan het leven van de mensvrouw wie ik terugkeerde. Al heel gauw zou ik de verschillen, waarover ik alleen nog maar in hun brieven had gelezen, met eigen ogen kunnen zien. Ik zou Rebecca, mijn beste vriendin van de middelbare school weer zien. Haar eerste baby, mijn petekind Kendra, was al anderhalf jaar terwijl ik haar nog nooit had gezien. Veel van mijn vriendinnen waren naar de universiteit gegangen. Drie waren in de praatscwereld bereed geworden. Ik had over hen gelezen in *Newsweek* en over hen gehoord op de BBC.

Tony, mijn broer, zat juist steen in de hoogste klas van de middelbare school, maar liep college aan het Stony Brook. Mijn zus Nina zat in haar derde jaar op de Cornell Universiteit, en Jade, de jongste, was bezig aan haar laatste jaar op de middelbare school. We hadden in de afgelopen twaalf jaar altijd ons best gedaan om via brieven, briefjes en telefoongesprekken met elkaar in contact te blijven, maar niet het vertrouwen van de mannen en niet het aandoen van steeds verder gelegen kusten, had ik uit de brieven en de zelden vuringsvele telefoongesprekken kunnen opmaken dat onze levenswijzen veel meer verschilden dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Hadden zij dat ook gemerkt? Ik vroeg me af of ik nu nog bij hen zou passen.

Mijn leven was tot op de dag dat de Varane mij op achttienjarige leeftijd de haven van New York uitvoerde een verzameling van losse geheurtenissen geweest. Ik deelde ons die dag terug en herinnerde mij het ongrijpbare omoesje dat ik toen was gewoest, niet alhaar ongebredelde fantasieën over de turekunst. Vandaag merkte ik dat ik haar om haar onschuld benijdt. Nu ze de risico's van het spel had leren kennen, vroeg ik me af of ze ooit nog wel eens zo moedig zou zijn om de prijs voor de duivel van die afnemingen zou durven betalen.

Mijn krokige knieën staken af door de duizende stof van mijn lange onderbroek. Hoewel ik niet meer zo rager was als destijds in de Rode Zee,

zat er nog steeds geen om-je vel op mijn lijf. De Rode Zee, die als de gespleten tong van een slang het werelddeel Afrika scheidt van de landen in Azië, had nu bijna mijn rug gekust met zijn moeizame hiel en aanhoudende tegenwind. Onvoldoende ik twintig dagen lang nog geen half uur anders stuk had kunnen slapen vanwege het weer, de toestand van de zee en een voortdurend uitvallende motor, kreeg ik koortsaanvalletjes en last van duizeligheid. Van mijn 68 kilometer tegen de tijd dat de *Venezia* in Egypte arriveerde, nog maar zo'n 52 kilometer over. Ik was broodnagel en nog niet veel aangekomen toen ik de Middellandse Zee opging, en dat had nu 200 mijl buiten de Spaanse kust bijna mijn hoer en mijn leven gekaver, waarna ik een heel koste rustpauze in Gibraltar had ingelast vóór ik aan de overtocht van de Atlantische Oceaan begon. Ik had geen keus. De deadline zat achter me aan als een kat achter een ruis en ik moest wel doorrijden.

Het New York waar ik nu weer voor zou nooit dezelfde stad meer als die waaruit ik op achttienjarige leeftijd vertrokken was, maar de manen klonken nog net zo levend en regen zich samen in een kalmerende mist die ik zachtjes over mijn lippen liet rollen terwijl we steeds dieper bij kwamen. Greenwich Village, TriBeCa, SoHo. De herinneringen aan thuis werden steeds helderder totdat ze laatste mijlscouwritter in het achter de *Venezia* amblepende hukkebijrelling. Ik zag de West Village al voor me, de met keien geplaveide straten en de lange bakstenen huisjes verspreid over valuistades en waterpuwers, omringd door koetslaarzen, tijnen, kerken en parken. Ik herinnerde me hoe op Merchant Day en Labour Day de artiesten te voorschijn kwamen voor de Village knutselshow, en humoreskesmeulen met hun ennischi wikkeltjes en burs, niet minder als De Roze Poes Boetiek, De Stomper of Het Aanbod.

Mijn familie woont in hetzelfde huizenblokken ver verwijderd van het Washington Square Park, in mijn kinderlijke gedachten het centrum van wat er op deze planeet belangrijk was. Ik zag East Village voor me, vervallen en verguisd door generaties drugverslaafden, straatbendes, zwervers en oudere inwoners die in gewelddadigheid niet voor elkaar ouder wilden doen. Uitliepen altijd wel freaks en mafards die SadoMasochist, met veiligheidsspelden door zijn tegels en flessen door zijn oren en de Snoepjesman, een angstauj, spande reus op trotschaartsen met een bus viervoed hant en een zware hoge hoed, altijd ongevoerd door jonge meisjes die gratis hallucinogene snoepjes van hem kregen. Dan had je nog de Rode Maai, die op zijn donkerrode, roestige fiets minder en zijn eigen persoonlijke dialoog tegen het kapitalisme stelde voor pamphletten niet te den met de telefonische creditcardnummers van grote bedrijven. En de Hare Krishnas, laagzwaard als een grote oranje wolk, terwijl ze zingen en ophuktambourijnen sluigen. Hendels van jonge Puerto Ricanen die de straten onveilig maakten. Parijzen die hun meiden afvoerden en droomkabards die in een slordige hoop dwars over de straat lagen te slapen, niet in hun

handen de altijd aanwezige Nes goudkope sterke drank. Op de ene hoek stonden muzikanten en op de andere jongleurs. En overal elders stonden junkies. Juppies en andere types die klauorden: 'Stukkes, hups, wat je maar wilt.' en soms: 'Ik neem cheques en creditcards aan.'

East Village was een wirwar van boubakazoo's, kraakpanden, gaarkenken, dromgangshuizen en graffiti. Minstens tweehonderdzaakjes, ongeveer wisselkantoorjes, kledingzaakjes, pandjeshuizen en kruidenwinkeljes, altijd gedegenlaggen door zwijgende, oude mensen die alles al een keer hadden meegemaakt.

En dan waren er in die bebouwde jungle ten slotte ook nog de in bars en clubs rondhangende penskers en straatengenier-meisjes, de grime waar ik als tiener bij hoorde. In East Village kreeg iedereen een etiket opgeplakt; iedereen hoorde wel ergens bij. Ik had toen ook zo'n etiketje. Wat zou dat nu nog staan?

'Tussenwoef zijn nous, tegen mij gezicht en ik kwam met een schok in her heden terug toen de Verwa voorver dink. 'Hoe is het niet mijns maats?'. Ik nam hem in mijn armen en krauwde zijn beik. Hij snoerde hartverwarmend. Ik reikte naar het slingerende net boven mijn hoofd en haalde een zakje pompoenpitten en een zakje katresnoepjes te voorschijn. Die kleine hangmat, een cadeautje uit Bermuda, mijn eerste landingsplaats, bovatte groente, snacks, allerlei knusse spulletjes. Toen ik het voor de eerste keer in de kajuit uitging was het heecht, maar nu zng het grijs en het ging aan zijn laagste draadjes alsof het wachtte met luxuren totdat ik thuis zou zijn.'

Mijn hoofd tolde, meer doordat de spanning van mijn bruiskunst en al het nieuwe dat op me afkwam dan door angst voor de storm om ons brein. Dertig maanden en 27.000 mijl lang was er geen onzekerheid geweest over de toekomst. Iedere dag had ik een vast doel voor ogen gehad: naar het westen varen, maar hui. Bij elke storm, elke windstilte, elke depressie en elke vrolijke bui was er altijd één ding waarvan ik zeker kon zijn: uiteindelijk zou er slechts een herinnering van overblijven. Vandaag zichtten mijn godachter ziel: achter op de toekomst. De aanlegplaats waar ik het meest tegen opzag lag daar, aan de westelijke horizon op mij toe te komen. Ik kwam terug naar een omgeving die nooit meer dezelfde kon zijn als die, waarvan ik een mensleven geleid had genomen.

2

Er zijn altijd mensen geweest die vonden dat mijn vader gek was. Wijzelf zagen dat nooit zo. Waarom lopen als je kunt rennen? zei hij altijd. Waarom binnen zitten terwijl je daar buiten kunt? Waarom thuis blijven en je centen tellen terwijl ik op de rug van een kameel naar Timboektoe kunt reizen, de Mount Everest kunt beklimmen of met een Landrover dwars door Afrika kunt trekken? Elk enige wat wij in onze jeugd hadden hadden waren zijn dromen, voor hemzelf en voor ons. De wereld zag er door zijn ogen opwijdend en veelbelovend uit, een wereld van risico's nemen en toch goed terugkomen, niet alleen voor een prachtig verhaal ooit te vertellen.

Ik herinner me een koude, winterse dag, vlak voordat mijn moeder in het sanatorium in Zwitserland werd opgegraven. Ik was achttien jaar en mijn vader nam ons mee op één van zijn wandelingen over de velden in de buurt van ons huis in Vernon, New Jersey. Een mens heeft frisse lucht nodig om te kunnen dromen, zei hij met zijn Zwitsers-Duits accent, waarbij hij de voordeur wijd openhield en het pad af liep. 'Ik moet kunnen edemen.'

Meestal moesten we achter hem aanloopen terwijl hij, met zijn armen door de lucht zwierend als een gekke dirigent, zijn mening ten beste gaf en ophousgoed bedacht voor de chaos waaruit ons leven in die tijd bestond. Met zijn finkelen in zijn ogen, zijn donkere haar dat alle kanten op atoerde – terwijl de koude lucht zijn adem als wolkjes stoom zichtbaar maakte –zag hij eruit alsof een blok ruige energie.

'Tania,' zei hij, stilhoudend bij een afdaling, 'kom eens hier, wil je, en pak dit ijzerdraad eens vast.'

Ik gehoorzaamde, pakte de draad vast en kneeg zo'n enorme schrik dat ik bijna onderuit ging. Mijn vader lachte zo hard dat hij zat bij moest gaan zitten. De afdaling was van schrikdaad gesmeerd.

'Schnibbel-puff,' hiep gebruikte zijn favoriete bijnaam voor mij terwijl ik heel woedend aankreeg, 'dit leven loet je souwile dingen aldoen maar daar schaadt en schande.'

Niet lang na die dag namen de gebeurtenissen een eindeloze wending en leek het alsof niets ooit meer hetzelfde zou zijn. Het zou toen juist dertig tot ik achttien jaar was en op het punt stond in mijn eentje op de Yavanna de wereld rond te zeilen, voor ik eindelijk begon te begrijpen hoezeer mijn vader gelijk had.

De wind joeg over de kades van South Street, New York, naar de voet van de hoog oprizende glazen monolieten op Wallstreet in Manhattan. Ik probeerde een laatste glimp op te vangen van mijn familieleden, om hun gezichten en dit moment in mijn herinnering te prenten. Hier was vier jaar, 28 mei 1985, en mijn avontuur ging beginnen.

'Ben je zover?' riepen mijn broer Tony en mijn vader eensgezind vanaf de kade.

Ik stond op de kade, mijn schouders opgetrokken in mijn olifaks en tierde door de mist tegen, terwijl ik probeerde mijn tranen niet te laten zien.

'Lieve, ben je zover?' riep mijn vader rug eerst. Mijn broedelde en de woorden bleven in mijn keel steken.

'Ja, ja, ik ben zover,' riep ik ten slotte terug.

De lange varen vielen op het dok toen Tony de boot afduwde en riep: 'Veel plezier, zusje! En wees voorzichtig.'

De motor van de *Varuna* doceerde. Ik dinsde tegen de helmstok en maakte oogcontact, zonder ogenlukken, de Seaport uit, waar ik mijn laatste keertijd minuten thuis was geweest. Turend door de mist zocht ik de boot die mijn vader had gemaakte om mij uit Seaport naar Sandy Hook te begeleiden, zo'n 20 mijl verderop. Ja, ik zag hem liggen en stelde mijn koers bij. Ik werd gevolgd door een andere boot, de UBS, een grote Zwitserse raceboot, met een groep mensen aan boord die mij een goede rots wilde wensen. Op het dok stond mijn moeder te wachten, samen met Tony, mijn zusjes Nina en Jade, en al mijn vrienden en vriendinnen. Zo volgden ze over omgevallen een mijl, toen weer er vóór de kade keert over en weer 'tot kijk' en 'ik hou van je' gezegd, waarbij de UBS vaart minderde en ommezette. Met knikkende knieën keek ik door mijn tranen heen hoe de afstand tussen ons steeds groter werd en zij in de mist verdwenen. O, God. Dit was het. Ik begon vreselijk te bibberen. 'Waar begin ik verdrietige aan?' schreeuwde ik over het water. 'Ik wil niet. Ik wil naar huis. O, God!'

De stem van mijn vader klonk donker door mijn drijfharte matrozen. 'Hoe is het niet je?' vroeg hij vanaf de vreesboei vlak voor de.

'Ik ben nu, en koud,' snikte ik in de nacht, want ik wilde niet toegeven dat ik nog nooit in mijn leven zo bang was geweest.

'Te rest het best,' zei hij. 'Draai vol.'

Die overtuiging was ik niet Nini aan boord van de *Varuna* wakker geworden, vanwaar ik door een luxe slie werd omgehaald en naar de NBC studio werd gebracht voor een gesprek met Lorraine Bracco in de 'Today' show, één van de vijf zee-tv-shows en kranten die mijn onder had geheld over mijn vertrek. Onder die lichte lampen en door de zorgen van mijn op handen zijnde reis, was ik een zenuwinstorting nabij.

JANE: Goh, het is ongelofelijk. Hoe moet je inmidden op de oceaan die grote golven er die boot helemaal in je vertje die huis zien te blijven? Je bent nog maar achtje ja! Stel dat jo in een storm teroedtkenur? Ik zal mijn waterstof best duiken je over te halen ervan af te zijn.

IK: Daar is het te laat voor. Ik vertrek vannmiddag om vier uur.

JANE: Maar ben je daar niet bang?

IK: Ach, ja, een beetje wel.

JANE: Hoe kom je erbij te denken dat je dit kunt?

IK: Ik weet het niet. Het is al zo vaak door andere lastnicks gedaan. Dan maar ik het toch ook kunnen.

Later die ochtend bekroek ik mijn televisiedebout op de velden van een vriendin. Ik schrik me naar van de manier waarop ik tegen dat kleine lichtje knurde en van mijn honderige bewegingen. En dan die ammowallen! Ik klonk als een enzafel wiet dat haar vader maakte. Groot wonder dat Jane Pauley had getrakteerd mij tegen te houden.

Ondiep heen zag alles grijs - de lucht, het water. Het vocht kwam oveer deurheen, de regen stroomde met bakken van de hemel, en ik trok de mouwen van mijnjas over mijn handen heen. 'Kijk, Tanja. Zelfs New York kan omdat jij weggaat.' liep een kindje gezegd toen ik van de Seaport-kade wegvoer. 'Nee' moe hing, in een grote, plastic ruk, een klok van de haven, en dat ik had geen halve idee waar ik nu precies bevond. Ik concentreerde me maar op de vage vorm van de boot waarin mij. Aan beide kanten knipte de Varama het pad van de ammowallen roepen van de lijnschaoper, sleepboten en tankers die door de haven vloeren of er algemeen lag. Toen de mist dikkere werd, lieerde er zo nu en dan een misthoorn om passende boten te waarschuwen. Ik hoorde de motoren van de Varama kuchen en sputteren. Put, put, put...put... We voeren nog maar halfde kracht. Met steeds groter wordende paniekzag ik hoe de boot waarop mijn vader zat door de mist werd opgeslokt.

Mijn zicht bedroeg juist meer dan zo'n dertig meter. Ik greep naar mijn marijum en hield de Varama op dezelfde knies waarop ik de andere boot voor het laatst had gezien. 'Pap, pap. Dit is de Varama,' riep ik een paar keer huildend. 'Hoor je me? Pap, dit is de Varama, geef alsjeblieft antwoord!' Eindelijk kwam er een ene en ik schreeuwde: 'De man heeft het weer begrepen. Wat doet ik daar?'

'Ik weet dat het niet de brandstofleiding is,' piep mijn vader, 'en ik heb je laten zien hoe je het systeem aflept. Voorvorig, je hebt voor zélfboot. Je hebt niet eens een motor nodig. Hups die zeilen maar.'

Hijgend en stiksend draaide ik de boot in de wind, greep de lokkeval en zat hem over een lier. Terwijl hen zeil - en veel lieren uitdappersje trok 'k het uit en zette het opst. Ik stuorde de Varama voor de wind, triomde het klappeende zad leidde de wind het valde en weg waren we. Dit